

4. søndag i advent, søndag den 20. december 2020

1. Adventskransen

Vi begynder vores gudstjeneste med at tænde adventskransen. Du/I kan gøre det derhjemme i stuerne. Vi tænder i dag alle fire lys.

I Købnerkirken har vi i mange år tændt adventskransen, mens vi sang "Nu tænder vi et lys i kvæld". Mens du tænder din adventskrans, kan du følge dette link og høre sangen på youtube.

[Zenobia - Så Tænder Vi Et Lys I Kvæld - YouTube](#)

2. Den første læsning – jordens skabelse og de første mennesker

SÅ kan vi gå i gang med de ni læsninger. Den første læsning er begyndelsen. Skabelsen af jorden. Fra Bibelens aller første side i 1. Mosebog læser vi vers 1-8 samt vers 26-28.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Første Mosebog Kapitel 1 \(bibelselskabet.dk\)](#)

3. Den anden læsning – menneskene spiser af træet i haven

Den anden læsning handler om det, der i klassisk kirkesprog hedder "syndefaldet". Da Adam og Eva spiste af træet i haven. Slangen havde lokket dem, og de gjorde netop det ene, som Gud havde sagt, de ikke måtte. Vi læser 1. Mosebog kapitel 3, vers 8-15.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Første Mosebog Kapitel 3 \(bibelselskabet.dk\)](#)

4. Den tredje læsning – salmistens råb om hjælp

Den tredje læsning er fra Salmernes Bog. I Bibelen 2020 hedder Salmernes Bog ganske enkelt "Tak". Ikke fordi forfatteren til den tredje læsning virker til at have særligt meget at være taknemmelig eller begejstret for. Han er frustreret. Man kan næsten fornemme, at han råber til Gud. Vi læser salme 88, vers 2-8.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Salmernes Bog Kapitel 88 \(bibelselskabet.dk\)](#)

5. Sang – Det kimer nu til julefest

Det var meningen, at vi til dagens gudstjeneste skulle kombinere de ni læsninger med de julesalmer, som betyder noget særligt for ikke bare mig, der planlægger gudstjenesten, men for alle jer, der skulle have deltaget. Derfor var der mulighed for at ønske sange. Der er indsendt nogle få. Det første ønske er Grundtvigs salme "Det kimer nu til julefest". Den er inspireret af en tysk julesalme skrevet af Martin Luther i begyndelsen af 1500-tallet. Når Grundtvig skriver, at klokker kimer, så henviser han til en særlig måde, kirkeklokkerne ringer på ved højtider. Med andre ord: Det, Grundtvig skriver, er, at NU er det tid til julefest. For NU er julehøjtiden her. Du kan lytte til DR Pige Korets udgave af "Det kimer nu til julefest" her:

[Det kimer nu til julefest // DR Pigekoret - YouTube](#)

6. Den fjerde læsning – profetien om barnet

Den fjerde læsning er en af de mest kendte profetier om Jesu fødsel. Om lyset i mørket. Den er fra Esajas' bog, kapitel 9 og fortæller om den søn, der skal fødes. Esajas' bog hedder i Bibelen 2020 "Den udvalgte". Og det passer nu meget godt med de ord, vi nu skal læse. De taler næsten for sig selv. Vi læser Esajas' bog 9,1-6.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Esajas' Bog Kapitel 9 \(bibelselskabet.dk\)](#)

7. Den femte læsning – profetien om fredsriget

Den femte læsning er kun et par kapitler længere fremme i Bibelen. Det er ordene om, at den kommende frelser skyder som – med den autoriserede bibels ord – "en kvist af Isajs stub". Isaj er far til Kong David i Det Gamle Testamente, og versene indikerer derfor, som vi kender det fra juleevangeliet, at den kommende frelser skal fødes i "Davids hus og slægt". Vi læser Esajas' bog 11,1-10.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Esajas' Bog Kapitel 11 \(bibelselskabet.dk\)](#)

8. Den sjette læsning – Maria er noget særligt i Guds øjne

Nu begynder vi at være på kendt territorium. Den sjette læsning er som regel prædikentekst midt-sidst i marts måned. Cirka ni måneder før det bliver jul. Det er teksten om "bebudelsen". Hvor en engel opsøger Maria og fortæller, at hun skal være mor til en søn, og at hun skal kalde ham Jesus. Jesus skal, siger englen, få stor magt. Han vil blive kaldt Guds søn. Læsningen er formelt "kun" Lukas 1,26-38, men har du tid, så læs også Marias lovsang med. Det er vers 46-55. Det er nok den første lovsang om Jesus, der nogensinde er skrevet.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Lukasevangeliet Kapitel 1 \(bibelselskabet.dk\)](#)

9. Juleevangeliet – fortalt af børn

Vi holder en kort pause i læsningerne. Nu er der noget til og fra børn. En kort fortælling om juleevangeliet. Det danner en rigtig god overgang til de kommende læsninger, som handler om Jesu fødsel. Skulle du være gået kold i læsningerne, så se denne film. Den opsummerer alt det vigtige – set fra børnenes perspektiv!

[Video | Folkekirken.dk](#)

10. Den syvende læsning – Jesus bliver født i en stald

Så blev det jul. Jesus blev født. Ikke på 2. sal i Magasin Du Nord, som jo i øvrigt holder lukket som følge af myndighedernes coronarestriktioner, men i en stald i Betlehem. Vi læser Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-7.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Lukasevangeliets Kapitel 2 \(bibelselskabet.dk\)](http://bibelselskabet.dk)

11. Den ottende læsning – hyrderne på marken

Lukasevangeliets har – som de fleste andre bøger i Bibelen – også en anden titel i den nye bibeloversættelse. Evangeliet hedder ”Gode nyheder til fattige”. Og det er netop, hvad den næste læsning handler om. Den handler om gode nyheder til hyrderne på marken. De var de første, der mødte det lille nyfødte barn. Det var netop ikke besøg fra kongehuse og statsoverhoveder. Men besøg fra marken. Vi læser Lukasevangeliets kapitel 2, vers 8-14.

Har du ikke en bibel ved hånden, kan du følge dette link til den autoriserede oversættelse på Bibelselskabets hjemmeside.

[Lukasevangeliets Kapitel 2 \(bibelselskabet.dk\)](http://bibelselskabet.dk)

12. Sang - Se den hvide wintersne

Til at fordøje de to læsninger fra juleevangeliet får du her et stykke musik. Det er fra Stig Rossens kendte julekoncerter, hvor han synger om den hvide wintersne – og vigtigst – barnet, der blev født i stalden i Betlehem.

[Se Den Hvide Vintersne - Stig Rossen med Julekor acapella - www.olinerne.dk - 20111209.21 - YouTube](http://www.olinerne.dk)

13. Den niende læsning – om ordet, blev menneske i kød og blod

Hvis du er nået helt hertil, har du været udholdende. Du har mere eller mindre holdt en gudstjeneste hjemme. Tilmed en ret teksttug gudstjeneste. Vi er nu nået til den niende læsning, som er Johannes' version af juleevangeliet. Om ordet. Guds ord. Der blev menneske i kød og blod. Det runder de ni læsninger af. Vi har læst om, at mennesket blev skabt i Guds billede, at vi brød Guds tillid, at han forbarmede sig over os og lod sin søn føde i en stald den første julenat. Og vi slutter med at kigge op af bogen. Med at kigge på hinanden (virtuelt og med god afstand) og minde hinanden om, at vi hver især er Guds kære børn. Fordi han blev menneske i kød og blod. Vi læser Johannesevangeliet 1,1-14.

[Johannesevangeliet Kapitel 1 \(bibelselskabet.dk\)](http://bibelselskabet.dk)

14. Sang – Dejlig er jorden

Vi slutter denne virtuelle gudstjeneste i selskab med DR's juniorkor og koncertkor. De vil synge vores andet sangønske – Ingemanns ”Dejlig er jorden”. Må du med Ingemanns ord mærke en fred over dig, dine nære og kære i denne juletid, som ellers præges af coronavirus. I Købnerkirken håber vi, at vi kan mødes igen til gudstjeneste søndag den 10. januar 2021, og at smittetrykket til den tid er faldet, så det er forsvarligt at samles fysisk igen.

Indtil da vil jeg ønske dig en glædelig og velsignet jul og et godt nytår!

[Dejlig er jorden // DR JuniorKoret & DR KoncertKoret - YouTube](http://www.dr.dk)