



NYT FRA KØBNERKIRKEN

Juni - Juli - August 2012

KØBNERKIRKENS BAPTISTMENIGHED - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KBH. S

Hvad er *du* parat til at dø for?

Det er udfordrende at beskæftige sig med historien om de første baptister. De valgte at være kristne på en radikal måde, og de var parate til at dø for deres tro.

De første baptister blev kaldt "anabaptister". Det betyder gendøber. I begyndelsen af 1500-tallet i Svejs, Østrig og Sydtyskland gjorde de oprør mod kirken og magthaverne. De ønskede trosfrihed og lydighed mod Bibelens budskab om at følge Jesus. Anabaptisterne fik ikke frihed, men valgte alligevel at være lydige mod Bibelens ord, og det kostede tusindvis af dem livet.

Hvad er det, som er så vigtigt, at et menneske er parat til at dø for det? "Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder!" Ja tak, men hvad er det lige, der er så vigtigt, at det betyder mere for mig end selve livet? Skal jeg være ærlig, ja, så begrænser det sig nok til at handle om nogle få mennesker, som jeg ikke kan og ikke vil undvære. Jeg vil hellere selv dø end at miste dem.

Men når det kommer til min tro, er der så noget, som jeg vil være parat til at holde fast i, uanset konsekvenserne? Jeg vil gerne have, at min tro på Jesus er urokkelig, og mit arbejde for ham ustoppeligt – men bliver jeg truet på livet, hvor urokkelig og ustoppelig er jeg så? Jeg ved det ikke, men noget rykker i mig, når jeg hører om, hvad de første baptister var villige til at dø for:

Religionsfrihed

Troen på, at Gud har skabt hvert menneske med frihed til at tænke, tro og tale. En frihed, som ingen menneskelig myndighed må komme i vejen for. Det er troen på, at alle mennesker frit kan vælge at tro, og at friheden er så omfattende, at også de an-



Billede: Tegning fra Wien 1527, hvor 18 anabaptister blev henrettet pga. deres tro

derledes troende og dem, jeg kalder vantro, skal have samme frihed og rettigheder i samfundet som jeg selv.

Mission

Troen på, at den rette mening for et menneskes liv kun findes i efterfølgelsen af Jesus. Med ham som forbillede og lærermester skal jeg tjene mennesker i verden, være i mission. Det er troen på, at Jesus' undervisning, forkyndelse og handlinger skal fortsætte i verden gennem min stillingtagen og mit engagement.

Fællesskab

Troen på, at kirken er et konkret fællesskab af mennesker, der følger Jesus. Et fællesskab, hvor Guds Ånd får mennesker til at "dele liv" og at være i mission sammen. Det er troen på, at Jesus' budskab om Guds Rige ikke er en utopi men en konkret mulighed i mit liv og i kirkens liv.

Dåb

Troen på, at dåben er "ordination" – en indvielse til mission. Dåben er menneskets bevidste og frivillige ja til at følge Jesus og ja til at gøre det i fællesskab med andre, der ønsker at følge Jesus.

Er disse fire kendetegn så vigtige, at jeg også vil holde fast i dem, selv om det kan koste mig livet? Ja, siger jeg nu, vel vidende, at jeg ikke ved det, om det nu blev alvor. For jeg bliver aldrig truet på livet, når jeg deler min tro. Men måske sker det engang, og så må troen og sandheden stå sin prøve.

Hvad tænker du selv? Er der noget **du** er parat til at dø for?

Kærlig hilsen Jan Kornholt

NB: Se notits (*) på bagsiden .

Gospelkorets tur til London

...skrevet af Pia Walther, tenor i gospelkoret

Torsdag den 3. maj gik turen til London, og forventningerne til turen var høje. Vi ankom i løbet af dagen, - ja nogle af korets medlemmer ankom allerede dagen før - og vi blev indkvarteret på et lille, gammelt og meget hyggeligt hotel med knirkende gulve og gammeldags møbler.

Om aftenen mødtes koret med Solomon Facey, korets kontaktperson i London. Han er en af Londons bedste, mest kendte og elskede kordirigenter. Han har eget kor og har optrådt for flere kendte personer bl.a. Dronning Elizabeth. Solomon rejser meget og er tit i Danmark, hvor han afholder workshops.

Vi mødtes på Leicester Square og blev enige om, at vi skulle synge lidt a cappella på Picadilly Circus, og som sagt så gjort. Vi gik til Picadilly, hvor vi grupperede os på trappen rundt om statuen af Eros, og i konkurrence med en gruppe "hip-hoppere" stillede vi os op og begyndte at synge til stor jubel for det publikum, som efterhånden havde samlet sig. De ville ikke slippe os igen, men spurgte hvem vi var, og hvor vi skulle synge i London.

Dagen efter var der workshop med Solomon i Jesus House, som er en kæmpe kirke med plads til et par tusinde mennesker. Vi samledes dog i et mindre lokale og lærte, så vidt jeg husker, 5 nye sange i løbet af formiddagen og eftermiddagen. Det var en rigtig god oplevelse med megen humor og kærlighed. Efter workshoppen skulle vi synge til gudstjeneste i Liberty Church, som er en afrikansk/brasiliansk kirke. Det gjaldt om at få noget at spise inden, da det aldrig er til at vide, hvor længe gudstjenesten varer.

Som altid ved den slags gudstjenester gik den i gang godt forsinket med optræden af kirkens kor. Og sikke et kor! Det bestod af 8 mørke kvinder (og en mandlig sanger) med højt opsat hår, røde t-shirts og stramme jeans samt meget højhælede sko. Og sikke en fantastisk energi og udstråling, de havde. De var næsten ikke til at stoppe igen.

Så blev det vores tur, og vi oplevede stor varme og glæde fra publikum. De bad om flere ekstranumre, og det fik de. Efterfølgende syntes præsten, at de skyldte os et nummer for vores fan-

tastiske optræden, så vi fik op til flere ekstranumre af deres kor. Det blev halvsent, inden vi kom derfra, og så gik turen for de fleste af os hjem til hotellet. Nogle fik sig en drink i baren, mens andre skyndte sig i seng.

Lørdag var der frit slag. Nogle tog selv rundt i London, og andre af os tog med på en sejltur på Themsen fra London Eye, som Solomon havde arrangeret og guidede os på.

Om aftenen samledes vi alle til middag på en italiensk restaurant lige i nærheden af hotellet. Det var mægtig hyggeligt, og det tog flere timer, inden alle havde fået deres mad, da vi ikke bestilte det samme. Efter at have spist, sang vi et par numre for personalet i restauranten for ligesom at sige tak for mad. Det var lige noget, de kunne bruge. Rigtig hyggelig dag og aften, hvor koret var fælles om noget, hvilket fik os "tømret" mere sammen.

Søndag havde vi fri om formiddagen og skulle først synge til gudstjeneste kl. 12.30 i Ruach City Church, hvilket viste sig at være en imponerende bygning, som oprindeligt har været et teater. Der var meget flot med krystallysekroner og en kæmpe kirkesal med plads til 1.500 - 2.000 personer. Der var mødt mange op til gudstjenesten, som var en kæmpe oplevelse. De havde selv et meget dygtigt kor og en præst, som var virkelig engageret og ikke mindst underholdende.

Da vi efter gudstjenesten gik på scenen, tror jeg, at vi alle var lidt spændte, da kirkens kor var virkelig gode. Men det skulle hurtigt vise sig, at det havde vi slet ikke grund til at være. De

blev meget imponerede og var utroligt glade for vores "Crouch Medley" og "Sold Out". Præsten optog os med sin mobil og ville vise det til sine amerikanske gospelvenner i USA. Han gik også på scenen og sang "Sold Out" sammen med os, efter vi havde sunget nummeret en gang.

Så gjaldt det atter om at få noget at spise, inden turen gik til vores sidste optræden i Ministry Of Praise kl. 18.00. Dette var en meget mindre kirke, og vi blev placeret på en slags balkon på første sal, da der var mange andre kor, som skulle optræde før os. Der var virkelig knald på både musikken og de forskellige kor. Da der var gået 3 timer, blev det endelig vores tur. Men sikken en tur! Vi gav den virkelig gas, og vores "Crouch Medley" fik atter publikum til at juble og synge med. Det var en fantastisk oplevelse at mærke salens varme og glæde strømme mod os. Til sidst kom Colin Vassel på scenen og sang lidt sammen med os. Godt trætte efter en begivenhedsrig dag gik turen endelig hjem til hotellet.

Mandag rejste de fleste af os hjem, et par stykker blev dog i London for at opleve lide mere af denne spændende by. Det var en fantastisk tur, hvor det sociale virkelig var i højsædet, og sammenholdet blev endnu tættere. Der blev grinet, snakket og sunget meget hver dag. Men det var synd, at alle korets medlemmer ikke havde mulighed for at være med.

Til sidst skal lyde et kæmpestort TAK til Hans Henrik Høgsberg, som har lagt et kæmpe arbejde og engagement i denne tur og været tovholder hele vejen igennem. **"Tusind Tak, Mr. Haans."**



Amager Gospelkor & Linda Andrews

Søndag den 10. juni indbyder Amager Gospelkor til to sommerkoncerter i Købnerkirken, kl. 15.00 og kl. 19.00.

Ved begge koncerter medvirker den færøske gospelsangerinde Linda Andrews, som blev kendt, da hun i 2009 vandt X-factor. Amager Gospelkor vil synge et stort udsnit af korets repertoire under ledelse af dirigent Nina Luna og pianist Niels Engell. Linda Andrews synger med på enkelte af korets sange og vil også synge solo.



Billetter til koncerterne kan købes i forsalg til kun **75 kr.** Køb dem tirsdag aften kl. 19.00-21.30 ved korets øvelser eller ved Købnerkirkens gudstjenester søndag formiddag. Det er også muligt at købe billetter ved at indbetale 75 kr. pr. billet på konto 2150 - 0757591472 med angivelse af navn og tidspunkt for koncerten, 15 eller 19. Billetterne skal afhentes inden koncertstart.

Resterende billetter sælges ved indgangen for 125 kr.

Sommerudflugt

Årets sommerudflugt finder sted **onsdag den 13. juni 2012.** Selv om der sidste år var røster fremme om, at der ikke ville blive arrangeret flere udflugter, kunne det alligevel lade sig gøre at lave tur i år, takket være en fond, der tilgodeså Kvindekredsen med en sum penge.

Derfor er der nu planlagt en sommerhustur til Grevinge Lammefjord, hvor vi bare skal hygge os og nyde en dejlig dag med noget godt at spise og drikke. Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men skulle vejret drille, er der god plads til at hygge inden døre, og stedet er handicappvenligt, så alle kan være med.



Der er ingen aldersbegrænsninger, så alle, der har tid, lyst og mulighed for at deltage, er meget velkomne. **Prisen** for turen er **200 kr.**, der betales på turen.

Vi samles i krypten **kl. 9.30** til morgensang, og kl. 10 stiger vi på bussen for at køre ud i det grønne landskab. Vi forventer at være tilbage ved kirken **kl. 17.**

Tilmelding senest 5. juni til:

Hanne Krog, telefon 3692 0725 eller Grete Simonsen, telefon 3258 8776 eller e-mail gretesimonsen@hotmail.dk

Sommerstævnet kalder...

Vi er en rigtig god flok fra Købnerkirken, der tager til Baptisternes og Missionsforbundets Sommerstævne i Mariager i uge 31 - har du tid og lyst, vil det være dejligt, om du tog med.

Som bekendt har vi fra Købnerkirken en særlig opgave på Sommerstævnet, nemlig at stå for stævnets pølsevogn og det tilhørende spisetelt, hvor vi vil arrangere forskellig underholdning gennem hele stævnet. Vi arbejder i øjeblikket på alle de praktiske opgaver i forbindelse med etablering af pølsevognen, herunder hvilket lækkert udbud af pølser og andre retter, vi skal sælge. Vi har bl.a. planer om at tilbyde en frisk grøntsags wok samt pandekager med chokoladesovs og meget andet.

Vi håber på både at få et rigtigt dejligt Sommerstævne med en masse oplevelser og et godt økonomisk overskud fra pølsevognen, der kan bidrage til vores ombygning af Købnerkirken.

Jesper Mølgaard



Runde dage:

- 13. juli: Berit Grøndahl, 50 år
- 22. august: Gert Østerberg, 70 år
- 24. august: Maud Hansen, 90 år

Hjertelig tillykke!



Nye vedtægter

Kirkens nuværende vedtægter er 27 år gamle og er på flere områder forældede. Derfor har menighedsrådet på menighedsrådet på menighedsrådet i januar 2012 fremlagt udkast til nye vedtægter. Dette udkast er blevet drøftet på to menighedsrådsmøder.



Nu forbereder menighedsrådet det endelige forslag, som vil komme til afstemning på menighedsrådet den 23. september. Menighedsrådets udkast vil betyde en forenkling på næste alle områder, samt at forretningsgangen bliver mere fleksibel. To store ønsker har menighedsrådet til de nye vedtægter: Det skal blive lettere at blive en del af Købnerkirkens fællesskab, og menighedsrådet skal være åbent for alle, der er interesseret i kirkens liv. Enhver der har spørgsmål, kommentarer eller forslag til ændringer skal være velkomne til at henvende sig til menighedsrådet, gerne i god tid inden første afstemning.

På menighedsrådets vegne
Jan Kornholt

Vi mindes:

Siden sidste nummer har vi desværre haft to dødsfald, nemlig:



Annie Diedrichsen, som døde den 16. april 56 år gammel. Annie var medlem af menigheden i 20 år, og

Jørgen Jensen, som døde den 18. april 95 år gammel. Jørgen var medlem af menigheden i 67 år.

Kirketider

JUNI

Fredag den 1.

15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde i Bethel, Tingvej 11.

Søndag den 3.

10.30 Nadvergudstjeneste. Jesper Mølgaard. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

12.00 Menighedsmøde

Tirsdag den 5.

19.00 Gospelkor

Søndag den 10.

15.00 & 19.00 Gospelkoncerter. Se omtale

Tirsdag den 12.

19.00 Gospelkor

Onsdag den 13.

9.30 Sommerudflugt. Se omtale

Søndag den 17.

10.30 Cafégudstjeneste (*) om religionsfrihed. Jan Kornholt

Tirsdag den 19.

19.00 Gospelkor - sommerafslutning

Onsdag den 20.

19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 24.

10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt

(*) Cafégudstjenesten den 17. juni kl.

10.30 er en temagudstjeneste om religionsfrihed (jf artiklen på forsiden). Kom og hør om, hvor vigtig religionsfriheden er i dag.



JULI

Søndag den 1.

10.30 Fælles københavnsk nadvergudstjeneste i Købnerkirken. Jan Kornholt. Indsamling til Projekt Integrationskonsulent.

OBS!! Jan Kornholt holder sommerferie fra den 2. til den 23. juli. Begge dage inklusive.

Søndag den 8.

10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i Korskirken, Herlev Hovedgade 42, Herlev

Søndag den 15.

10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1, Lyngby

Søndag den 22.

10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i Korskirken, Herlev Hovedgade 42, Herlev

Søndag den 29.

10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i Kristuskirken, Baggesensgade 7, Nørrebro

Søndag den 29. juli - Lørdag den 4. august: Sommerstævne i Mariager!

AUGUST

Søndag den 5.

10.30 Gudstjeneste. Eddy Bøgh Brixen

Søndag den 12.

10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling til Børne- og ungdomskor i Købnerkirken

Onsdag den 15.

19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 19.

10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt



Adresser

Købnerkirkens Baptistmenighed

Shetlandsgade 6

Postadresse: Lærdalsgade 5

2300 København S.

Bankkonto i **Nordea**:

Reg. 2150 konto nr.0713582328.

Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk

Menighedens præst:

Jan Kornholt

Lærdalsgade 5, 4.th.

2300 København S

Tlf. 4491 4488

Mobil: 2149 4412

E-mail: jan@kornholt.dk

Menighedsrådets formand:

Jan Kaas Henriksen

Tlf. 2557 8060

E-mail: kaasjan@gmail.com

Øvrige menighedsrådsmedlemmer:

Jesper Mølgaard: Tlf. 4542 0936

Kirsten D. Dinesen: Tlf. 2570 6883

Maj-Britt Rasmussen: Tlf. 4073 9703

Menighedens kasserer

Annette & Niels-Erik Lund

Tlf. 3284 9500

E-mail: mail@annettelund.dk

Kvindenetværk:

Grete Simonsen

Tlf. 3258 8776

E-mail: gretesimonsen@hotmail.dk

Lokaleansvarlige:

Laila & René Hansen

Tlf. 3295 9525

E-mail: rene.sylvest@mail.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer den 19. august. Indlæg modtages med tak! Deadline: Den 10. august 2012.



Nyt fra Købnerkirken

Redaktion: Annette Lund

Email: mail@annettelund.dk

Bidrag til bladet modtages med tak på bankkonto nr. 2150 0713582328 mrk. "blad".