



NYT FRA KØBNERKIRKEN Oktober-November 2011

KØBNERKIRKENS BAPTISTMENIGHED - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KBH. S

Slår kræfterne til?

Verdensmester

Der har lige været afholdt verdensmesterskab i landevejscykling i København. Byen har stået på den anden ende. Mange er blevet godt underholdt af de store sportsstjerner, mens andre blot er blevet generet af de store trafikale problemer i byen. Allerbedst er det selvfølgelig, at Danmark fik en verdensmester. Tirsdag den 20. september vandt Mads Würtz Schmidt juniorernes verdensmesterskab i tidskørsel. Kræfterne slog til, og Mads vandt med blot fire sekunder foran nummer to.

Tidskørsel

Det er en fascinerende sport, tidskørsel. Cykelrytterne sendes af sted med et par minutters mellemrum og kører alene på ruten. Der bliver taget tid, og det gælder om at køre ruten igennem på kortest tid.

Jeg fulgte med i de fleste løb og blev meget optaget af, hvordan rytternes taktik er. De fleste giver den fuld gas lige fra starten. Og de fleste er godt med halvvejs i løbet og ligeledes efter en trefjerdedel af turen, men så går det galt. De fleste kører simpelthen "død", og farten falder. Og den rytter, som lå i top 10 halvvejs på ruten, kan sagtens slutte i den nederste halvdel. Kræfterne slog ikke til.

Kræfterne skal slå til

Det gælder om at have kræfter nok, så man kan køre fuld gas på den sidste kilometer. Det er ikke altid, jeg har kræfter nok til de udfordringer,

som møder mig. Der er problemer og sværeting, som kræver alle mine kræfter og nogen gange mere til. Jeg har så tit tænkt: "Det her, det skal jeg nok klare" og så går jeg alligevel "død" til sidst. Kræfterne slår ikke til.

Eller også kan jeg gå rundt og tænke, at "jeg har ikke mange kræfter", og så lader jeg bare alle de store udfordringer ligge, for jeg ved jo, at mine kræfter ikke slår til.

Først må du slappe af

Jesus siger: "Kom alle I, der arbejder hårdt og er tyngt af bekymringer. I kan hvile ud hos mig. Så får I ro i sjælen" (Læs Mattæus Evangeliet 10,28-30). Alt hårdt arbejde kræver, at man både før og efter kan slappe af. Og det bedste sted at finde hvile og ro er hos Jesus. Der er problemer i mit liv, som er for store til, at jeg kan klare dem selv. Derfor er det afgørende, at jeg først og fremmest deler mine bekymringer med Jesus og mærker den ro, det giver, når jeg ved, at han vil hjælpe.

Brug Guds kraft!

Paulus skriver "Lad Guds kraft og store magt styrke jer." (Læs Efeserbrevet 6,10) For sådan hænger det sammen: Det er ikke kun mine egne kræfter, der skal slå til. Jeg må stole på, at Guds kraft vil give mig styrke til det, jeg ikke magter selv.



Foto: Maria Hald

Det er det fantastisk ved at være et kristent menneske, der følger Jesus. Jeg får hjælp fra den største magt i verden, fra universets skaber. Derfor kan jeg med håb og godt humør sige ja til meget store udfordringer, for det er ikke kun mine egne kræfter, der skal slå til.

Kræfterne slår til!

Ja, kræfterne slår til, når jeg først deler min bekymring og min afmagt med Jesus. Dernæst skal jeg kaste mig ud i mit livs udfordringer i tro på og med en bøn om, at Guds kraft vil styrke mig. Ingen behøver at blive verdensmester for at blive lykkelig, mindre kan gøre det. Vigtigere er det, at alle vi, der står midt i alt for store udfordringer og problemer, oplever Guds hjælp. Og sådan bliver det i det øjeblik, vi tør tro på det og tør stole på, at Guds kræfter nok skal slå til.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Nye kor i kirken

Efter i mange år at have sukket efter børnekor - og børnearbejde i det hele taget - kan vi nu byde velkommen til både et børnekor og et ungdomskor, som begge så dagens lys den 8. september. I skrivende stund er de formelle ting ikke helt på plads, men under alle omstændigheder mødes en flok sangglade børn torsdag eftermiddag under kyndig ledelse af Nina og Mads. Det er en fornøjelse at se og opleve børnenes iver og interesse, når de får de forskellige instrukser.



Lige som når gospelkoret øver, bliver der også for børnene sørget for lidt forfriskninger undervejs i form af frugt, kiks og saftvand, og der er kaffe til de ventende og lyttende forældre.

Det forlyder fra en af de mindste deltagere, at "det er rigtig lækkert, og de er smadder søde, de voksne, der laver alt det til os". Eneste lidt skuffede udtalelse, der har lydt, (fra samme barn) er: "jeg troede, der kom så mange, så man skulle stå i rækker, ligesom det voksne gospelkor".

Forhåbentlig er der inden længe så mange børn, at det bliver nødvendigt at "stå på rækker".

I første omgang kan vi i hvert fald bare glæde os over, at vi har fået både et børne- og ungdomskor i kirken, og det kan varmt anbefales at kigge forbi til øvelserne om **torsdagen** mellem kl. 16 og 18.30.

AL

Menighedsrådet på skolebænken

Købnerkirken deltager, for en toårig periode, i et læringsnetværk gennem **Kirke Planter Net**. Hele forløbet har til formål at udruste menigheden til at være en menighed i vækst. Der er fire centrale samlinger gennem forløbet.

Den første samling blev afholdt i februar med overskriften "Discipelskab" og har blandt andet inspireret til menighedsrådets arbejde med hele vores forståelse af det at være et fællesskab på vandring sammen, og som også er et tema, vi arbejder med på menighedsrådsmøderne.

Tre fra menighedsrådet, Jan Kornholt, Jesper Mølgaard og Jan Kaas, har netop været af sted på anden samling, der strakte sig over 48 timer. Emnet for denne samling var "Ledelse".

Vi kom rundt om emnet fra mange forskellige vinkler, lige fra hvordan

Moses ledte israelitterne gennem ørkenen, hen over Jesu udsendelse af sine disciple og frem til moderne ledelsesprincipper.

Det er altid inspirerende at få nye input og lytte til interessante teorier, hvoraf noget kan bruges, og andet ikke passer til vores situation. Men det bliver først rigtig spændende, når det skal formuleres ind i vores egen virkelighed, og heldigvis er der sat meget tid af til netop det.

Derfor kommer vi hjem med både konkrete tiltag, der skal føres ud i livet, og inspiration til at fortsætte dialogen i menighedsrådet og menigheden om at skabe de mest optimale rammer for vores fortsatte vandring sammen.



Jan Kaas

The Missing Link..

...eller på dansk: Den Manglende Del, er navnet på det projekt, der skal få aktiviteterne i Købnerkirken ud på Skotlands Plads og få bylivsaktiviteterne på pladsen ind i kirken.

The Missing Link er færdiggørelsen af det kommunale bylivsprojekt på Skotlands Plads under områdeløft i Sundholmskvarteret. Formålet med The Missing Link er at forbinde Skotlands Plads med Købnerkirken i form af en non profit café, der således bliver platform for den frivillige indsats i lokalområdet.

The Missing Link projektet indebærer, at Købnerkirken renoveres, så vores nye fysiske rammer understøtter vores mission som kirke, og så rammerne er attraktive for mennesker og for bylivet på Skotlands Plads.

Menighedsrådet ser det som en enestående mulighed at sammenkoble det kommunale bylivsprojekt på Skotlands Plads med Købnerkirkens renoverings- og ombygningsplaner. På denne måde kan vi med større vægt søge offentlige og private fonde om støtte til projektet.

Vi arbejder i øjeblikket på at udarbejde en samlet beskrivelse af projektet, så det bliver helt tydeligt, hvad vi ønsker at renovere og ombygge, hvad det vil koste, og i hvilken rækkefølge, vi kan udføre arbejdet. Beskrivelsen af projektet The Missing Link vil blive præsenteret ved et ekstraordinært menighedsrådsmøde **søndag den 30. oktober** efter gudstjenesten.

Arbejdet med at tegne og beregne Købnerkirkens nye fysiske rammer udføres af kirkens arkitekt, Peter Wahlberg, der løbende har haft møder med kirkens brugere for at sikre, at resultatet bliver af høj kvalitet.

Selvom vi vil søge tilskud fra fonde, må menigheden og kirkens venner også bidrage med ekstraordinære bidrag, for at vi kan gennemføre projektet. Menighedsrådet vil komme med en anvisning på, hvordan man kan forpligte sig til et månedligt fradragsberettiget beløb til projektet.

Jesper Mølgaard



"Bob Dylan" i Købnerkirken

Bob Dylan er en af vor tids mest indflydelsesrige kunstnere. Han har udgivet mere end 40 albums, skrevet bøger, malet billeder og medvirket på film. Hans sangteksters poetiske dybde har skaffet ham et stort og trofast publikum på tværs af generationer og kontinenter.

Den 70-årige levende legende turnerer stadig verden rundt med sin musik. I november er der således koncerter med Bob Dylan i Herning og i Malmø. Og **søndag den 20. november** vil hans musik også fylde Købnerkirken. Vi får besøg af fem musikere, som kalder sig "**Evangeliet ifølge Bob**". Gruppen, der blev dannet for to år siden af Jens Lomborg, præst ved Valgmenigheden i Skjern, vil give os et bredt udsnit af de Bob Dylan sange, som handler om den kristne tro.

En aften i 1978 skete der noget skelsættende i Bob Dylans liv. Ved en koncert samlede han et kors op fra scenekanten og gemte det. Det blev en ny begyndelse for Dylan, og i foråret 1979 blev han døbt. I 1979-1981 turnerede han udelukkende med sine nyskrevne gospel-rock-sange. Han udfordrede sit publikum med sangtekster med et meget direkte budskab om at vælge Guds nåde og Guds kærlighed.

Kom - lyt - og rock - med, når "EVANGELIET IFØLGE BOB" guider os gennem denne historie og det fantastiske budskab i Dylans gospelsange. Gruppen består af: Trommer: Jens Bech Vestergaard, bas: Hans Grarup, guitar: Kasper Petterson, orgel: Gorm Vestergaard, vokal og guitar: Jens Lomborg.

Der er fri adgang til gudstjenesten, men der vil blive indsamlet en gave til dækning af udgifter. **Bemærk tidspunktet kl. 11.00.**



Fødselsdage:

7. oktober: René Hansen, 65 år
13. november: Birthe Groth, 80 år
26. november: Johannes Brixen, 85 år

Dåbsdage:

16. november: Johannes Brixen, 70 år
19. november: Vivian Østerberg og Torben Rysgaard, begge 50 år.

Hjertelig Tillykke!



Bibel- og bedemøder

Da vi stadig "lider" efter vandskaden i krypten, vil ovennævnte møder fortsat blive afholdt hos Grete Simonsen, Lærdalsgade 7, 2.tv.

At leve er at rejse

Grundkursus om kirke og kristen tro

H.C. Andersen sagde engang: "at rejse er at leve." I Købnerkirken gælder også det omvendte: "At leve er at rejse!" For det kristne liv er at være på vandring med Jesus. At leve som kristen er at være i bevægelse. Målet er Guds Rige, som Jesus taler om, og viser vej til.

Nu inviterer Købnerkirken til et grundkursus om, hvad det liv i bevægelse går ud på. Er du nysgerrig efter at vide mere om kirken og den kristne tro, eller vil du blot have genopfrisket de grundlæggende ting, så er dette kursus noget for dig. Og hvis du er i tvivl, om du skal med, så er det helt sikkert lige noget for dig.

Kurset består af fem torsdage i Købnerkirken. Første gang torsdag den 10. november kl. 18.30-20.00. Hver kursusaften består af lige dele undervisning og samtale. Købnerkirkens præst, Jan Kornholt, vil undervise, og samtalen ledes af uddannede gruppeledere.

Det er gratis at deltage på kurset, men bemærk, at der er et maksimum på 24 pladser, så tilmeld dig i god tid.

Find flere oplysninger på vores hjemmeside: www.koebnerkirken.dk eller tag en folder i kirken. Tilmelding skal ske til Jan Kornholt (21 49 44 12 eller jan@kornholt.dk) senest søndag den 6. november.



I lyset af dig

Poesi gudstjeneste i Købnerkirken

Søndag den 23. oktober kl. 19.00 er der poesi og musik i Købnerkirken. Den århusianske digter Nana Rømer Dorph-Petersen læser op af sin digtsamling "I lyset af dig", mens den københavnske guitarist Don Martin tilføjer intens og improviseret lyd til digtene. Tilsammen kalder duoen sig "Vildsom", og de medvirker flittigt ved både kulturelle og kirkelige arrangementer.

Nana Rømer Dorph-Petersen har flere gange deltaget i "Kirke4Byens" natkirke arrangementer og har udgivet en lang række digtsamlinger. I år er udkommet "Søvnens Bro" og "Rudeskår". Nana er også en flittig salmedigter, og hendes salmer er også blevet sunget i Købnerkirken.

Digtene "I Lyset af dig" har Nana skrevet i forbindelse med hendes mands død. Digtene udtrykker, hvordan der midt i sorgen og savnet er både trøst, håb og tro.

Efter gudstjenesten ved kaffebordene vil Nana fortælle lidt om sin digtning, og det er muligt at stille spørgsmål samt købe nogle af hendes digtsamlinger.

Jan Kornholt



Kirketider

OKTOBER

Søndag den 2.

10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling til børnekor og ungdomskor.

Tirsdag den 4.

19.00 Gospelkor.

Torsdag den 6.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)

Fredag den 7.

19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde, Luthersk Miss.forening, Kirkegårdsvej.

Søndag den 9.

10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kaas.

Tirsdag den 11.

19.00 Gospelkoret øver.

Onsdag den 12.

12.00 Bibel- og bedemøde. Se omtale.

Torsdag den 13.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)
19.00 Menighedsrådsmøde.

Fredag den 14.

20.00 Natkirke i Kristuskirken.

Søndag den 16.

10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.

Tirsdag den 18.

19.00 Ingen korøvelse. Efterårsferie.

Torsdag den 20.

16.00 Ingen korøvelser. Efterårsferie.

Søndag den 23.

19.00 Poesigudstjeneste. Jan Kornholt og Klaus Lundberg. Medvirkende: Nana Dorph og Don Martin. Se omtale.

Tirsdag den 25.

19.00 Gospelkor.

Onsdag den 26.

12.00 Bibel- og bedemøde. Se omtale.

Torsdag den 27.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)

Fredag den 28.

20.00 Natkirke i Kristuskirken.

Søndag den 30.

10.30 Gudstjeneste. Britta Kornholt.
12.00 Ekstraordinært menighedsrådsmøde. Se omtale.

NOVEMBER

Tirsdag den 1.

19.00 Gospelkor.

Torsdag den 3.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)

Fredag den 4.

19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i Korsvejskirken, Sirgræsvej 81.

Søndag den 6.

10.30 Fællesgudstjeneste i **Bethel**, Tingvej. Jan Kornholt & Gunni Bjørsted.

Tirsdag den 8.

19.00 Gospelkor.

Onsdag den 9.

12.00 Bibel- og bedemøde. Se omtale.

Torsdag den 10.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)
18.30 "At leve er at rejse"(1). Se omtale.

Fredag den 11.

20.00 Natkirke i Kristuskirken.

Søndag den 13.

10.30 Cafégudstjeneste. Alice Sprotte. Indsamling: Dansk Flygtningehjælp.

Tirsdag den 15.

19.00 Gospelkor.

Torsdag den 17.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)
18.30 "At leve er at rejse"(2). Se omtale.

Søndag den 20.

11.00 "Evangeliet ifølge Bob". Gudstjeneste med Bob Dylans musik v/Jan Kornholt m.fl. Se omtale.

Tirsdag den 22.

19.00 Gospelkor.

Onsdag den 23.

12.00 Bibel- og bedemøde. Se omtale.

Torsdag den 24.

16.00 Børnekor. (0.-3. klasse)
17.15 Ungdomskor. (4.-10. klasse)
18.30 "At leve er at rejse"(3). Se omtale.

Fredag den 25.

20.00 Natkirke i Kristuskirken.

Søndag den 27.

10.30 Adventsgudstjeneste. Jan Kaas.
12.00 Menighedsrådsmøde.

Søndag den 4. december

10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt.

Adresser

Købnerkirkens Baptistmenighed

Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i **Nordea**:
Reg. 2150 konto nr.0713582328.
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk

Menighedens præst:

Jan Kornholt
Lærdalsgade 5, 4.th.
2300 København S
Tlf. 44 91 44 88
Mobil: 21 49 44 12
E-mail: jan@kornholt.dk

Menighedsrådets formand:

Jan Kaas Henriksen
Tlf. 25 57 80 60
E-mail: kaasian@gmail.com
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Jacob Anhøj: Tlf. 32 55 17 53
Jesper Mølgaard: Tlf. 45 42 09 36
Kirsten D. Dinesen: Tlf. 25 70 68 83

Menighedens kasserer

Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 32 84 95 00
E-mail: mail@annettelund.dk

Kvindekredsen & Lokalereservation

Grete Simonsen
Tlf. 32 58 87 76
E-mail: grete@teambambi.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer den 27. november. Indlæg modtages med tak! Deadline: Den 10. november 2011.



Nyt fra Købnerkirken

Redaktion: Annette Lund
Email: mail@annettelund.dk
Bidrag til bladet modtages med tak på bankkonto nr. 2150 0713582328 mrk. "blad".